

De Schakel

Kerkblad Protestantse Gemeente
Philippine - Sas van Gent - Sluiskil



September / Oktober 2024 jaargang 53 nr: 5

Kerkenraad Predikant: vacant
Scriba: dhr. B.C.P. Kindt
e-mail: scribaPSS@protestantsegemeente.nl

De volledige kerkenraad is vermeld op de laatste pagina

Pastorale zorg tel: 06-28898410
Pastoraal werker: Peter Morée e-mail: moree026@kpnmail.nl

Kerkgebouw

De diensten worden gehouden samen met de Protestantse Gemeente Hoek in kerk van de PG Hoek. Langestraat 6 4542 AE Hoek
In de kerk is ringleiding aanwezig (gehoorapparaat instellen op stand 'T')
De viering is live of later mee te beleven via www.kerkdienstgemist.nl

Kerkbeheer administratiePSS@protestantsegemeente.nl

Bankrekening: NL37 ABNA 0481542620
t.n.v. PROTESTANTSE GEMEENTE Ph-SvG-SIk
Voor bestelling collectebonnen zie voorlaatste pagina.

Diaconie diaconiePSS@protestantsegemeente.nl

Bankrekening: NL61 ABNA 0481517162
t.n.v. DIACONIE PROT GEMEENTE Ph-Svg-SIk

Ledenadministr. ledenadministratiePSS@protestantsegemeente.nl

Kerncontacten

Philippine: Dick van Nes
Braakmanweg 1 4553 NH Philippine. Tel: 0115-491366
Sas van Gent: Hans Dekker
Schans 11 4553DA Philippine. Tel: 06-27563319
Sluiskil: Fia Neijt Albertpolderstraat 32
4541 BH Sluiskil. Tel: 06-15195824
Andere gemeentes: Mieke Verplanken
Stuvesande 380 4532 MK Terneuzen Tel: 0115-452039

De kerncontacten zijn het centrale aanspreekpunt in de kernen o.a. voor informatie en voor vervoer.
Zij coördineren binnen het netwerk van uitvoerend vrijwilligerswerk.
Website adres; www.protestantsegemeente.nl

Redactie Schakel

Cisca Buijze , Arno Dieleman , Adri de Bruijne Sluiskil
2 Kopij inleveradres, redactieschakel@zeelandnet.nl

Erediensten

September

Zondag	1	Hoek	ds. Saskia Ketelaar	10.00 uur
			Scheppingszondag / Belijdenisdienst	
Zondag	8	Hoek	mevr. Jessica Koeman	10.00 uur
		Sluiskil	pastor M. Dieleman / ds. S. Ketelaar	
			Oecumenische tentdienst	9.30 uur
Zondag	15	Hoek	ds. Saskia Ketelaar	10.00 uur
			Startzondag	
Zondag	22	Hoek	ds. Jan de Visser	10.00 uur
Zondag	29	Hoek	mevr. Marian Knetemann	10.00 uur

Oktober

Zondag	6	Hoek	ds. Saskia Ketelaar	10.00 uur
			Israëlzondag	
Zondag	13	Hoek	ds. Pieter Overduin	10.00 uur
Zondag	20	Hoek	ds. Saskia Ketelaar	10.00 uur
			Michazondag / Dienst Schrift en Tafel	
Zondag	27	Hoek	ds. Cor de Beun	10.00 uur

November

Zondag	3	Hoek	ds. Saskia Ketelaar	10.00 uur
			Dankdag	

Pastorale gedachte

We staan weer aan het begin van een nieuw seizoen als kerkelijke gemeente.

In dit seizoen hoopt u als twee gemeenten, na een voorbereidende fase samen als één gemeente verder te gaan. Laten we bidden om een zegen over dit samengaan.

Bezorgd kunnen we zijn over de toekomst van kerkelijke gemeenten. We moeten strijden tegen die onzekerheid. Zeker als gelovigen mag die onzekerheid het niet winnen van de zekerheid die we mogen hebben in Jezus Christus.

Als we de woestijn voor ogen hebben, dorre vlakten van zand, dorst, geen vooruitzicht, dan zij er soms Fata Morgana's waar we even van kunnen opleven. Die Fata Morgana's kunnen van alles zijn in ons leven. Als ik maar weer gezond ben. Als ik maar weer een baan heb. Als ik maar weer geld heb. Als ik maar plezier heb. Mooi als je je daar weer aan kan optrekken, en natuurlijk zijn deze dingen niet onbelangrijk.

God wil het niet bij Fata Morgana's, luchtspiegelingen laten.

Nee, Hij wil ons laten zien zoals in Jesaja, dat door de woestijn een gebaande weg loopt. Een "Heilige weg", de "Koninklijke Hoofdweg". Velen mijden die weg. Ze kiezen de zand- en modderpaden.

Wie zegt dat die hoofdweg tot iets leidt? Zij die verlost zijn zullen over die weg gaan staat in Jesaja. Wij mogen geloven dat die weg tot iets leidt. Geloven en vertrouwen met vallen en opstaan. Soms met trillende handen en knikkende knieën.

Met vallen en opstaan de gebaande weg gaan. Troostende woorden, krachtige woorden die levenskracht in mensen zelf wakker roept. Je niet mee laten slepen met woestijngedachten, maar je ogen openen, dat de woestijn ook weer bloeien kan.

Zo mogen we ook kijken naar de toekomst van de kerk.

Houd vol! Blijf doen waartoe je geroepen bent.

De zorg voor elkaar binnen de gemeente en daarbuiten.

Staat u, sta jij, sta ik, nog open voor wat de Geest tot de kerk, de Gemeente van Christus zegt.

Als we als gemeenten van Christus ons zorgen maken, dan roept Jezus ons toe: "Ik geef kracht aan je trillende handen, ik maak je knikkende knieën sterk. Wees sterk en vrees niet."

God geeft Zijn beloften. De dorre vlakte zal weer gaan bloeien, dorstige grond wordt waterrijk gebied. Voor alle gemeenten is deze belofte. U loopt als gelovige op Gods Heilige weg, de Hoofdweg. Alleen dat feit moet uw tongen losmaken, reden om te jubelen en feest te vieren.

We zijn onderdeel van de grote Gemeente van Christus, de schare die niemand tellen kan.

Het leven van de Christen moet een vreugdevol leven zijn; Jubel voor de zegen van vandaag, voor de bevrijding door Christus, voor de gemeenschap met God, voor de betekenis van het leven met Christus, voor de toekomst, eeuwige vreugde.

Als Gemeente zijn we één geheel. Eén lichaam van Christus.

Een gemeente met een gemeenschappelijk doel.

Ieder lid is verantwoordelijk voor zijn of haar deel.

We hebben elkaar nodig. Ieder lid heeft invloed op de Gemeente.

Bent u zich ervan bewust? Uw aandeel op wat voor manier dan ook, is van invloed op het welzijn van de Gemeente.

We moeten niet boven elkaar staan, maar hebben de plicht om nederig te zijn. Nederig als ons voorbeeld Jezus.

Die nederigheid moet worden waargenomen. Nederigheid is de ware liefde die we in Jezus kunnen ontvangen, door Zijn Geest.

Wat is onze houding tegenover mensen om ons heen?

Jezus zegt: Doe je oren open, hoor wat ik allemaal zeg, het gaat over het koninkrijk. En dat koninkrijk is niet van deze aarde. Het koninkrijk is op een ander niveau.

Er is een Rijk van God, waarvan we de vooruitzichten ons kunnen voorstellen. Voorstellen door wat we o.a. lezen wat Jezus daarover gezegd heeft.

Hoe kunnen wij iets laten zien van het Koninkrijk van God in deze wereld? Zijn we in de voetsporen van de Heer op een goede manier met elkaar bezig, doen we de dingen die God van ons vraagt, wat is onze roeping, onze missie? Betrekken we God bij onze plannen, de plannen als gemeente.

We bidden om inspiratie en motivatie om ook in het nieuwe seizoen ons in te zetten om het verschil te maken.

Om plaatsen en mensen van hoop te zijn.

Hoop die ons overeind houdt met elkaar voor elkaar in tijden zoals deze, waarin zoveel aan de hand is wat ons hopeloos zou kunnen maken.

We bidden om de Geest, dat Hij jouw, uw, mijn toekomst in handen houdt, dat Hij ook de toekomst van de gemeente in Hoek in handen houdt.

Wilt u hierover, of over dingen die u bezighouden nog eens doorpraten, schroom niet om voor een afspraak te bellen met mij.

Peter Morée

Pastoraal werker PG Philippine/Sas van Gent/Sluiskil en PG Hoek

Vanuit de kerkenraad.

Stand van zaken samengaan PG Hoek en PG Philippine Sas van Gent-Sluiskil.

Inmiddels zijn de vakanties 2024 voor een groot gedeelte weer voorbij. Hopelijk heeft u ook kunnen genieten van een zonnige en ontspannende verlofperiode al dan niet in eigen omgeving. Ook de kerkenraad heeft in de maand juli 'verlof' genomen, dat wil zeggen we hebben geen kerkenraadsvergadering gehouden in die periode.

In augustus weer de draad opgepakt en nu vol energie op naar de belangrijke datum 1 januari 2025, het tijdstip van ons werkelijk samengaan met de PG Hoek.

Zondag 15 september 2024, starten we het nieuwe seizoen met een feestelijke **Startzondag**. Het thema voor het nieuwe seizoen is: *Als nieuw! Leven in het licht van Gods Koninkrijk.*

Tevens wordt ook de nieuwe naam van de nieuwe protestantse gemeente officieel bekend gemaakt zoals eerder aangegeven.

Kom mee naar buiten allemaal!

Op de startzondag gaan we ná de koffie en vóór de lunch naar het Toerenbos in Hoek.

Hoor de bladeren zachtjes fluisteren, ruik eens aan bloemetjes en snuif de geur van aarde op, voel de wind op je huid en luister naar Bijbelteksten.

Zo wordt de Schepping met ons hart en alle zintuigen verbonden. Een bosbad nemen is verstillen. Eén voor één je zintuigen laten prikkelen. Volstromen van energie en dankbaar zijn voor de Schepping.

Ds. Saskia Ketelaar is zelf al een aantal keer op bosbad geweest.

Nu wil ze ons in het kort laten kennismaken met deze andere manier van genieten van Gods Schepping.

Om dicht bij de aarde te kunnen zijn en luchten te kunnen zien, is een handdoek of jas gemakkelijk om op te zitten.

We nemen een aantal klapstoelen mee voor wie op een stoel wil zitten. Na ongeveer een uur gaan we terug voor de gezamenlijke lunch in de kerk. Wie liever daar blijft puzzelen of de lunch klaarzetten is uiteraard welkom om in de kerk te blijven.

Zondag 22 september 2024 staan **de gemeenteberaden** gepland over het concept plaatselijke regeling, missie en visie en het concept beleidsplan.

Dit in het kader van het afzonderlijk 'kennen en horen' van beide protestantse gemeenten over deze belangrijke stukken.

In het 4^e kwartaal 2024 kunnen we de dan nog resterende formaliteiten verder in orde maken zodat we begin 2025 middels handtekeningen het samengaan notarieel formaliseren.

We zien u graag op beide voornoemde data, van harte uitgenodigd.

Oproep!

Vanachter de knoppen een waardevol steentje bijdragen tijdens de kerkdienst?

Dat kan! Het team van de Videowall is op zoek naar versterking. Een groot deel van de gegevens voor op het scherm worden aangedragen, een deel mag je in overleg, zelf invullen.

Voor aanmelden of voor meer informatie, mail of bel naar Nelly Mol
Telefoon: 06 46 13 58 58 of mail: nmol@live.nl

Verlengen ambtstermijn kerkenraadslid Bart Kindt.

Per 1 september 2024 is de 1^e ambtstermijn van ons kerkenraadslid Bart Kindt verstreken volgens het vastgestelde rooster van aftreden 2020.

Dit rooster is vastgesteld op basis van de in juni 2018 nieuw aangetreden kerkenraad.

Ambtsdragers zijn na het verstrijken van hun 1^e termijn terstond herkiesbaar conform de kerkorde middels ordinantie 3.7.1, ondersteund door artikel 2.5 van de eigen plaatselijke regeling. Bart Kindt stelt zich herkiesbaar.

De kerkenraad stelt voor om hem te verkiezen in de bijbehorende vacature, maar stelt u als gemeente in de gelegenheid om conform ordinantie 6.1.2 aanbevelingen te doen voor deze vacature. Daarvoor is tot 30 september 2024 de gelegenheid via een email naar de scriba.

Tentdienst zondag 8 september 2024 in Sluiskil.

Graag brengen we de tentdienst onder uw aandacht.

Deze editie zal het de laatste keer zijn dat pastoraal werker mw. Marjan-Dieleman-Fopma mede zal voorgaan in deze speciale dienst tijdens de Gildefeesten in Sluiskil.

Mw. Dieleman gaat stoppen en we zijn haar enorm dankbaar voor haar inzet en belangstelling binnen onze Protestantse Gemeente.

U bent van harte uitgenodigd.



Tentdienst Sluiskil

Sinds jaar en dag is de tentdienst een vast onderdeel van de Gildefeesten te Sluiskil.

Dit jaar zijn de Gildefeesten op 6, 7 en 8 september.

De tentdienst wordt gehouden op zondag 8 september 2024 om 9.30 uur in de feesttent op het Minister Lelyplein te Sluiskil.

Na afloop van de viering is er koffie en thee.

Thema Tentdienst

Zowel in de katholieke als in de protestantse kerken is er groeiende aandacht voor de immense gevolgen van de verwaarlozing van de schepping, ons door God gegeven gemeenschappelijk huis.

Niet alleen de natuur schreeuwt om hulp, maar ook mensen wereldwijd, die oogst na oogst zien mislukken, die alles kwijtraken.

Paus Franciscus schreef er een lange brief over met de titel 'Laudato Si' (Wees geprezen), een verwijzing naar het Zonnelied van Sint Franciscus.

Oecumene

De tentdienst is een oecumenische viering van Woord, Lied & Gebed. De viering wordt verzorgd door de protestantse gemeente Philippine-Sas van Gent-Sluiskil en parochiekern Zuidwest (Philippine-Sas van Gent-Sluiskil). Gerard van de Langkruis zorgt voor de muzikale begeleiding. Voorgangers zijn ds. Saskia Ketelaar en pw. Marjan Dieleman-Fopma.

Familiebrunch

Op zondagmorgen organiseert het Comité Gildefeesten in de feesttent om 11.00 uur een familiebrunch. Wilt u daaraan deelnemen, meldt u zich dan aan, via de website van de Gildefeesten <https://www.gildefeesten.com> of via info@gildefeesten.com. Op de website vindt u het complete feestprogramma.

Antependia (kleed over kansel of tafel)

Liturgische kleuren komen in verschillende vormen terug. Veel gemeenten gebruiken tafel- en kanselkleden. Ook zien we de kleuren terug op de stola van de voorganger.

De kleuren willen de seizoenen van de kerkelijke kalender 'kleuren' zodat wie de kerk binnenkomt in één oogopslag ziet wat de grondtoon is van de dienst, of in welke tijd we qua sfeer zitten.

Groen is daarbij de 'gewone' tijd, die staat voor hoop en groei.

Paars geeft uitdrukking aan ingetogenheid en waardigheid.

Wit is feest zonder meer.

En **rood** wijst op de Heilige Geest of martelarenbloed- beide aspecten zijn gerelateerd aan kerk zijn door de eeuwen heen en aan de oorsprong van de kerk.

Grofweg komt twee keer per jaar dezelfde kleurvolgorde terug: Advent (paars) – Kerst (wit) - Epifaniëntijd (groen) - Veertigdagentijd (paars) – Pasen (wit) – zomertijd en herfsttijd (groen) – Veertigdagentijd (paars) – Pasen (wit) – zomertijd en herfsttijd (groen). De zeldzaamste kleur is rood, die wordt in de reguliere kalender van zondagen alleen met Pinksteren gedragen.

Oorspronkelijk zijn er veel meer kleuren zoals **goud** (voor hoogtijfeestdagen), **zwart** (voor Goede Vrijdag), of **lichtblauw** (hoop). De enige subkleur die in de protestantse kerken gebruikt wordt is roze, op de derde Advent en de vierde zondag van de Veertigdagentijd: het paars wordt dan tijdelijk even iets lichter als vooruitblik op het komende (kerst- of paas) feest. Het gaat dan om zacht roze. Kerken die geen roze kleden hebben laten overigens paars hangen. Op Witte Donderdag, de naam zegt het al, wordt het paars onderbroken door voluit wit.

Bij **belijdenis en doop** wordt, ongeacht wanneer het in het jaar valt, altijd wit gebruikt. Zo wordt bij de **bevestiging van ambtsdragers** ook weer ongeacht wanneer dit in het jaar valt, altijd rood gebruikt.

Voor een uitvaart is de klassieke kleur paars, de kleur van lijden en rouw, vanwege het harde gegeven dat dood onlosmakelijk deel van het leven is.

De laatste jaren ziet men echter meer neiging om wit, de hoop van het eeuwig leven, te dragen bij uitvaarten.

De Antependia's uit onze gemeente zijn meegegaan naar de kerk in Hoek.

Wat een mooi en al weken een vertrouwd gezicht dat er gekozen is voor onze groene antependia!

In Hoek kan er nu een keuze gemaakt worden uit de antependia's die er waren, en die uit Sluiskil. Die keuze wordt op dit moment gemaakt door de dienstdoende koster.



Collecten September en Oktober

1 september

ARoche Nederland

A Rocha is een beweging van christenen die zich inzet voor natuurbehoud en duurzaam leven. Zowel in Nederland als in 20 andere landen.



Natuurbehoud

Lokale groepen adopteren natuurgebieden en dragen samen zorg voor natuurbeheer en monitoring van het gebied.



Kerken & schepping

We ondersteunen kerken en christenen met materiaal en ideeën om aan de slag te gaan met het thema schepping.



Duurzaam leven

Zorg voor de schepping raakt ook ons dagelijkse leven. Daarom zetten we ons praktisch in voor een duurzaam leven.

8 september

De nieuwe bijbelschool

De Nieuwe Bijbelschool is in 2010 opgericht om aandacht te vragen voor de betekenis en de zeggingskracht van bijbelse verhalen voor de tijd waarin wij leven. Zij wil in deze tijd een poging wagen om de bijbelse teksten te ontdoen van allerlei christendommelijke vooroordelen en misverstanden, opdat zij weer voor zichzelf kunnen gaan spreken. De bijbel is volgens ons niet zozeer een bevestiging van onze diepste religieuze verlangens, maar eerder een boek met verhalen die gaan over de vraag wat een mens nodig heeft om optimaal mens te worden.

15 september

Kerk in Actie vredesweek collecte

Het voortbestaan van de kerk is van cruciaal belang voor de stabiliteit in Syrië. De kerk is er letterlijk en figuurlijk het middelpunt van de samenleving. Als zij er weer is kan ze haar onmisbare taak oppakken: hulp bieden aan mensen die zijn getroffen door



geweld of moesten vluchten, ongeacht afkomst of geloof. Met het herstelfonds helpt Kerk in Actie verwoeste kerken in Syrië weer op te bouwen. Herstel van de kerk betekent hoop voor de toekomst!

22 september

Pax voor vrede

PAX is de grootste vredesorganisatie van Nederland. We werken aan de bescherming van burgers tegen oorlogsgeweld, aan het beëindigen van gewapend geweld en het opbouwen van inclusieve vrede. Dit doen we in conflictgebieden wereldwijd, samen met lokale partners en mensen die, net als wij, vinden dat iedereen recht heeft op een menswaardig leven in een vreedzame samenleving.

29 september

Plaatselijke ZWO Delta voor Colombia

6 oktober

Nog niet bekend

13 oktober

Voedselbank Zeeuws Vlaanderen

20 oktober

Michazondag

Gratis en betrouwbare hulp bij geldzorgen en schulden

Samen lukt 't, dat is waarin wij geloven bij SchuldHulpMaatje. Zeker als je in de schulden zit, heb je iemand nodig die in je gelooft en je helpt. Zonder te oordelen, maar gewoon met je aan de slag gaat om weer financieel orde op zaken te stellen. Onze maatjes doen dat.

27 oktober

Nieuw Hydepark/ Roosevelthuis

Vakantie in Nieuw Hydepark in Doorn. Op de Utrechtse Heuvelrug bij Doorn ligt het prachtige landgoed Hydepark. Op dit landgoed vindt u het nieuw gebouwde Nieuw Hydepark. Deze vakantieaccommodatie ligt middenin de natuur. Het Rooseveltpaviljoen van Nieuw Hydepark is een volledig aangepaste accommodatie geschikt voor groepen tot ongeveer 80 personen. Of u nu zorg nodig heeft of niet, in Nieuw Hydepark brengt u een heerlijke vakantie door.



Bericht van de diaconie

Via Coby van Nes gift ontvangen van € 20,- Hartelijk dank hiervoor.

Geluidsinstallatie

Er waren nogal eens klachten over het geluid in de kerk in Hoek. Met name de ringleiding en de verstaanbaarheid werden vaak genoemd. Hierop is besloten om onderzoek te laten doen door een gerenommeerd bedrijf. Dinsdag 27 augustus is de situatie ter plaatse onderzocht en zijn enkele test uit gevoerd.

Hieruit kwam naar voren dat e.e.a. best kan worden verbeterd. Er wordt nu een voorstel uitgewerkt, waarna de kerkrentmeesters kunnen beslissen wat ze wel of niet willen laten uitvoeren.

Door vakanties e.d. kan dat nog wel enige tijd in beslag nemen.

Namens de kerkrentmeesters,

Arno Dieleman

Verhuisd

9-7-2024

Dhr. M.C. Hamelink

van: Terneuzensestraat 7,

4543BM Zaamslag

naar: Oudeweg 44,

4571 LN, Axel

18-10-2024

Mevr. S.N.A. Vercouteren

van: Zandstraat 217,

4551LG Sas van Gent

naar: Henry Dunantlaan 10,

4334BA Middelburg

Mutaties ledenbestand

Verjaardagen

90 jaar

18-10-2024

Dhr. C.J. Cysouw

Waterdijkbos 10

4553DB Philippine

Jubilea

25 jaar

3-9-2024

Dhr. M.A.W. Verpoorten en mevr. Pütz

Baudelostraat 3

4551VN Sas van Gent

Overleden

30-07-2024

Dhr. C.G.A. Neijenhof

Mosselbank 20,

4553CH Philippine

11-08-2024

Dhr. W.P. de Groff

Canadalaan 38,

4551AL Sas van Gent

Solidariteitskas

Samen met deze Schakel wordt de enveloppen voor de solidariteitskas bezorgd.

Met een jaarlijkse bijdrage aan de Solidariteitskas ondersteunen en helpen protestantse gemeenten elkaar.

Alle plaatselijke gemeenten dragen jaarlijks bij aan de Solidariteitskas. Een gemeente die financiële steun nodig heeft om een vernieuwend plan uit te voeren kan subsidie aanvragen bij de Solidariteitskas.

Subsidiemogelijkheden

Gemeenten kunnen subsidie aanvragen voor samenwerkings- en revitaliseringskosten en fusieprocessen met andere gemeenten. Ook kan een bijdrage worden verstrekt in de kosten van nieuwbouw, verduurzaming, restauratie van een kerkgebouw of kerkorgel, als de gemeente hiervoor zelf niet voldoende financiële middelen heeft.

Collectebonnen.

Graag attenderen wij u nogmaals op de mogelijkheid en de procedure voor het aankopen van collectebonnen.

Gemeenteleden van de PG Philippine-Sas van Gent-Sluiskil die collectebonnen willen bestellen boeken het bedrag (steeds in een veelvoud van € 20, een vel/blad bevat 20 bonnen van € 1,00) als volgt over:

- totaalbedrag in veelvoud van € 20 op bankrekeningnummer NL 13 RABO 0373 7431 49 t.n.v. CvK PG Hoek,
- onder vermelding van uw woonadres bij omschrijving.

Onze scriba, Bart Kindt, zorgt vervolgens voor de uitlevering van uw collectebonnen.

Samenstelling kerkenraad

Predikant:	vacant
Voorzitter kerkenraad:	dhr. A.E.M. van Leeuwen
Scriba:	dhr. B.C.P. Kindt
Ouderling	dhr. B.C.P. Kindt dhr. A.L. Eggebeen
College van Kerkrentmeesters	dhr. A.E.M. van Leeuwen dhr. A.J. Dieleman
College van Diakenen	mevr. J. Verplanken– Meesen dhr. P. Koelewijn mevr. M.P. Dieleman– Hamelink

Privacyverklaring

Als kerkelijke gemeente beschikken wij over persoonsgegevens. Dit is nodig voor van het functioneren van het kerkelijk leven en werken in de ruimste zin van het woord. Hoe we hier mee omgaan is vastgelegd in de **Privacyverklaring** die u bij de kerkenraad kunt opvragen, en in kunt zien op de website van onze kerk. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar

ledenadministratiePSS@protestantsegemeente.nl .

Als u niet wilt dat uw naam in de verschillende rubrieken van de Schakel vermeld wordt kunt u dit doorgeven aan:

redactieschakel@zeelandnet.nl

Inleveren copy Schakel:

Copy volgende Schakel voor vrijdag 25 oktober.

Adressen ziekenhuizen en verpleeghuizen

Als u een kaart wilt sturen naar iemand die in een ziekenhuis of verpleeghuis is opgenomen, komt dat er vaak niet van omdat u het juiste adres niet weet.

We helpen u daarbij door hieronder een lijst op te nemen met postadressen van inrichtingen waarin onze zieken vaak liggen.

Weet u ook nog het kamernummer en/of de afdeling waar de patiënt ligt, dan is vermelding daarvan handig, maar niet noodzakelijk.

Wel graag de namen noteren met de juiste voorletters en bij vrouwen zo mogelijk de meisjesnaam erbij.

Ook is het handig om bij vaak voorkomende namen achter de naam tussen haakjes de woonplaats te vermelden.

De adressen zijn:

Zorgzaam Ziekenhuis de Honte	Wielingenlaan 2	4535 PH Terneuzen
Zorgzaam Ziekenhuis Med Centric	Pastoor van Genklaan 6	4501 AJ Oostburg
UZ Gent	Corneel Heymanlaan 10	9000 Gent (B)
AZ - Campus Maria Middelaes	Kortrijksesteenweg 1026B	9000 Gent (B)
AZ – Campus Sint-Josef	Kliniekstraat 27	B-9050 Brugge
AZ–Sint-Jan Brugge	Ruddershove 10	Brugge
Admiraal de Ruyter Ziekenhuis	's Gravenpolderseweg 114	4462 RA Goes
Admiraal de Ruyter Ziekenhuis	Koudekerkseweg 88	4382 EE Vlissingen
Redoute	Canadalaan 58	4551 AL Sas van Gent
Ter Schorre	Bachlaan 90	4536 GD Terneuzen
De Blide	Alberdingk Thijmstraat 1	4532 CZ Terneuzen
Bachtendieke	Koninginnelaan 2	4532 BP Terneuzen
Hospice Zeeuwsch-Vlaanderen	Leeuwenlaan 40	4532 AG Terneuzen
Vremdieke	Irisstraat 30	4542 EE Hoek
De Vurssche	Rooseveltlaan 1	4571 HT Axel
De Molenhof	Molenstraat 14	4543 CM Zaamslag
't Verlaet	Bernhardtstraat 22	4554 BE Westdorp
Ter Walle	Ter Wallestraat 7	4521 AZ Biervliet
Emmaus	Handboogstraat 6	4515 CW Ijzendijke
De Blauwe Hoeve	Truffinoweg 2	4561 NT Hulst
De Hoge Platen	Westlandstraat 4	4511 XX Breskens
De Stelle	Veerhoeklaan 7	4501 AE Oostburg

Heeft u nog adressen ter aanvulling, dan kunt u deze mailen naar de redactie.